

# Harika Bir Fikir







Bir gn sincabin yolu terk edilmiř bir kye dřmř.  
yle bir kymř ki bu, btn ađalar kurumuř.  
Deđete dřmř sincap.  
Eve varır varmaz, "Bu ky niye byle?" diye sormuř ninesine.





Ninesi başlamış anlatmaya:  
"Çok çok uzun zaman önce,  
güzelliğiyle dillere destan bu köyde  
mutsuz sansarlar yaşamış.  
Sansarların yüzü hiç gülmezmış.  
Yüzleri gülmediği yetmezmiş gibi  
her şeyden de şikâyet ederlermiş.





Bir gün gelmiş, sansarlar ağaçlardan şikâyet eder olmuş:  
"Ağaçlar yüzünden gökyüzünü göremiyoruz!"  
"Çok gölge yapıyorlar!"  
"Etrafı yapraklarıyla pisletiyorlar!"  
O kadar çok ağaçları kötölemişler, kötölemişler ki...



Sonunda bir gün ağaçların kalpleri kırılmış...  
Başlamışlar teker teker küssüp kurumaya.  
Bir zaman sonra bütün ağaçlar kurumuş.  
Ne gölgesi kalmış köyün ne de şifri akan suyu.





Sansarlar hatalarını fark etmezler.  
"Bundan böyle her şeyden şikâyet etmeyeceğiz!  
Sahip olduğumuzun kıymetini bileceğiz!" demişler.  
Ama ne yapıp ettiklerine ağaçları bir türlü yeşertememişler.





Sincap duyduları karřında ok ilenmiř.  
"Ne yapmam!" diye dşnmeye koyulmuř.  
Sonunda biriktirdiđi meře palamutlarını sırlamıř, gitmiř orak Ky'e.  
Sarsakları ađırmıř yanına. Toprađı kazıp meře palamutlarını grmřler.  
Toprađı rtmř, can suyunu dkmřler.

Sincap bir trk sylemeye bařlamıř:  
"Meře palamudu  
Hadi, dnřver fidana,  
Sonra ađaca,  
Sonra da ormana!"













Birlike bir sr meye palamudu ekmler.  
Sincap, "Bir eln nesl, iki eln ses,  
daha fazla eln de shil deġneġi var!" demiş.  
"Artık bekleme zamanı!"





Uzun bir süre sonra tohumlar filizlenmiş, filizler fidan olmuş.  
El ele verip meşe palamutlarını diktikleri Çorak Köy'de  
göğe doğru ağaçlar yükselmiş.  
Güzelliğiyle dillere destan bu köyde hayvanlar mutlulukla yaşamış.